



2 JULI 1e ZOMERTOCHT TE LOKEREN

**WANDELTOCHT INGERICHT DOOR
REYNAERTSTAPPERS V.Z.W.**

**Start Jeugdkantine Sporting Lokeren - Temse
Daknamstraat 91 Lokeren**

VERTREK TUSSEN 06.00 en 15.00 uur

50 Km vertrek van 6 tot 8 uur

Afstanden 6 - 10 - 15 -20 -25 -32 - 40 en 50 Km

Daknamsebossen - Molsbroek en de Hamputten

Lange afstanden trekken richting Zele en Waasmunster

La Montanara





Hoe hard jou verstand ook zijn best doet, het is meestal je hart dat de beslissing neemt .
Wie geen fouten maakt , maakt meestal niets .





Er zijn drie dingen die je niet kunt verbergen je emoties je gevoel en de waarheid .
Er is niets mooier dan liefde voelen in je hart en delen met elkaar .





Zoek geen grote woorden als een klein gebaar volstaat .
De vrucht der ervaring rijpt niet aan jonge takken .





Een negatieve gedachte maakt je leven stuk . Elke positief gedacht betekend groot geluk .
Vroeger was er ook jeugd van tegenwoordig !





Dieren zijn goede vrienden ze stellen geen vragen en geven geen kritiek . George Elliot
Al schijnen het soms kleinigheden , het zijn herinneringen die meer dan goud waard zijn .





Alleen de mooiste herinneringen zal je zelf uit je geheugen moeten halen .
Om ouder en wijs te zijn moet je eerst jong en onverstandig geweest zijn .





De geest verrijkt zich met wat hij krijgt . Het hart met wat het geeft .
Soms beseft je de waarden van een moment pas als het voorbij is .





De mooiste dingen in het leven zijn geen dingen . Het zijn mensen , plaatsen , ervaringen .
Het zijn gevoelens van liefde vreugde, verbinding, begrip en plezier .





Kennis is iedere dag iets leren , wijsheid is iedere dag iets loslaten .
Laat een hobbelige weg nooit het einde van je weg betekenen .





Hoogmoed kost veel meer geld dan honger en dorst .
De zon wandelt elke dag van het ene naar het andere einde van de wereld .
Alles ter wereld ervaart haar stralende gloed .





Om te vechten heb je twee mensen nodig , in vreugde leven kan je in je eentje .
Wisselen in juli regen en zonneschijn , het zal naaste jaar voor de boer kermis zijn .





Wees nooit met twee te gelijk kwaad -- wacht jij tot morgen .
De beste leraren geven les vanuit het hart niet van uit het boek .



We nodigen jullie ook uit op onze volgende tochten

28 Oktober 8 e Herfsttocht te Sinaai

10 December 38 e Kersttocht te Sint-Niklaas

Bedankt voor je bezoek

